

Om **farfar** går det att skriva en hel del. Jag börjar så här: **Erik Andersson** är en av de 417 som föddes i Sverige den 1 januari 1900. Källan för den uppgiften är "Sveriges Dödbok 1860 - 2017". Till världen kom då 198 kvinnor och 219 män. I länet Jämtland var fördelningen 8 respektive 4 stycken och söder om Storsjön var han ensam om att göra entré på 1900-talets första dag. Han föddes som nummer sju bland de tio barnen till Anders Olofsson och Sara Svensdotter. **Farfar** och **farmor** antog så småningom släktnamnet Anteskog. Om det bytet berättar jag om under knappen "Anteskog" på www.anhalten.se.

I den här berättelsen visar jag de foton jag funnit. De kommer från Jämtlis bildarkiv, egna källor samt Billy Anderssons fotoutställning i Klaxåsens skola. Varefter jag hittar fler uppdateras berättelsen.

Farfars far Anders Olofsson med familj. Bakre raden från vänster: Ida Karolina, Olov, Anna Maria, Gerda Sabina, Främre raden från vänster: Sven, Anton Georg, farfars far, Jonas, farfars mor. Sara Svensdotter, Bror Rudolf, **farfar** vid sju års ålder. Saknas gör ännu inte födda Signe Ingeborg. Foto från Jämtlis bildarkiv.



Farfar vid 12 års ålder fotograferad på Berget. En hästkarl i vardande. Jag minns att det fanns nyfödade kallblodstravare på Ante-Ors på 1970-talet. Hon som stadsungen inte var rädd för och den som det även kördes timmer med under vintern med hette Valmina.

Farfar porträtterad i Sveg vid 19 års ålder. Vad var anledningen? Fotot från Oscar Olssons filial i Sveg publicerat i Jamtlis bildarkiv.



Vid samma tillfälle togs fotot till vänster. Namngivne Olof Svensson född i Bryngelhögen är rimligen en drygt två år äldre kusin. Tjusigt med benlindor. Mode eller endast praktiskt?



Kusinen på farfars mors Saras sida avlider ogift i Nederhögen 1983.

Till höger ett foto taget 1923 eller 1924 på Ante-Ors. Från vänster sittande i dörröppningen **farfars far** Anders Olofsson, **farfar**, **Tråbb-Sven** (Sven Andersson) som är **farfars mors kusin** och sittande **farfars kusin** Johan Emil känd som smeden i Röjan. Ett släktemöte före, under eller efter smedens flytt till Röjan.

Tråbb efter sin far som var storväxt och tvär till sättet. Om sonen, ett omvittnat original och untkarl, ärvde sin fars utstrålning vet jag inte. Han går ur tiden 15 januari 1925 64 år gammal.



Med ledning av att pappa Einar håller sig lugn i min farmors knä är detta foto från 1925. Rönnen var inte så stor då. **Farfar** sytter Dagny. Alice står mellan sina föräldrar.





Farfar i mitten. Enligt Jamtlis bildarkiv är mannen till vänster om farfar Kristoffer Mikaelsson. Till höger Nils Kristoffersson.



Dags att skörda **farfar**? Jag har ingen kunskap om när något av de två fotografierna är tagna.

Med ledning av keps och inte hatt så gissar jag att fotot kanske kom till vid samma tid punkt som det övra högra. Hoan och en björk som jag sett förr berättar om platsen.



Farfar tvåa från vänster försvarar Sverige under andra världskriget. Fotot tagit i Ängersjö. Vad jag kommer ihåg från det som berättats så vaktade han bron över Ljusnan vid Sänna.



Är det skägget som gör mig tveksam till om att detta är **farfar** luftbevakaren? I funktionen som soldat har han föregångare. Mer om dragonerna/soldaterna nedan och fler krigarläktningar i senare berättelser.

Carl Bröms (Hansson)	ff ff mf mf
Anders Bårman (Jonsson)	ff fm mf f
Erik Floberg (Sundwisson)	ff ff mf f
Jon Floberg (Halfvarsson)	ff mf mf f
Lars Grönberg (Olsson)	ff ff mm ff
Eric Hånberg (Olofsson)	ff mm ff
Kiel Löfberg (Larsson)	ff ff mm f
Pär Morberg (Halfvarsson)	ff ff fm mf f
Anders Sundberg (Jönsson)	ff mf mf mf
Jonas Åberg (Andersson)	ff fm mf
Sundvis Älg (Jonsson)	ff ff mf ff
Anders Öh (Jönsson)	ff mm mm f



Jag gissar att detta är en potatisupptagning strax efter krigsslutet. Från vänster Olle, Bengt framför farfars bror Sven, farmor Anna, Torbjörn och **farfar**.

Nedan bryter **farfar** ny odlingsmark. Bilden är från tidigt 1950-tal för det står en Ford Thames på gårdstunet



Vad jag kommer ihåg av pappas förklaring av sitt "karriärval" så är ovanstående slit avgörande. Han deltog med en ständigt värkande rygg som resultat. Han vänder sig till sin lärarinna Svea och hon stöttar honom med att ansöka till den utbildning som innebär en flytt till Hässleholm i Skåne. Den förstfödde sonen vill inte bli bonde. Jag var för ung för att fråga farfar vad han tycket om sonens val.

Farfar överst till höger. Mormor har gömt sig bredvid honom. Farmor snett ned till höger. Morfar kikar fram mellan två döttrar. I fronten två kusiner och två farbröder. Längst till vänster mamma. Är det pappa som är fotografen? Vad är på gång? Vilka är de övriga?



Guldbröllop 1973. Farfar och farmor gifte sig 1923-06-30. Rönnen har växt en del på 48 år. Det har syskon och kusiner också gjort. De får känna igen sig själva.



Till sist ett idolporträtt av **farfar**. Här är han uppskattningsvis några år yngre än vad jag är när detta skrivs.

