

Karin, mormors lillasyster, for till Kanada. Evald Eriksson var klok nog att 1995 skriva ned en del av hennes historia. I ett telefonsamtal den 23 april 2020 fick jag hans tillåtelse att digitalisera berättelsen: *"Faster Karins liv i Sverige och Canada"*. På www.anhalten.se finns en knapp **Evald nr 1** att klicka på för att läsa den. Nedan redovisar jag mina tillägg och kommentarer. Rubrikerna är hänvisningar till sidorna i pdf-dokumentet och bildnumreringen är Evalds sidnumrering.

Sidan 5/Bild 4

Evald Eriksson är **kusin** med både **pappa** och **mamma**. Hans far är min **mormors lillebror Per** och hans mor är min **farmors lillasyster Karolina**.

Sidan 7/Bild 5

"Jag bodde hos en moster i Rätan ..." Mostern i Rätan är Märtha Larsdotter gift med Mattias Emanuel Andersson på Noret. Mattias fars farbror Nils Didriksson var enligt Axel Grindes "Släkter i Rätan 1695 – 1900" den förste från Rätans socken att, den 26 juni 1868, utvandra till Nordamerika.

Per som inte tar sig över hagen är Evalds far. Jag återkommer till Per och hans äldre bror Nicolaus.

Sidan 8/Bild 6

"Far och mor kom till Rätan konfirmerades." Far och mor är Erik Nilsson (1857 – 1942) respektive Gertrud Larsdotter (1865 – 1922).

"Gertrud och hennes man Olle i Bryngelhögen" är min **mormor** och **morfar**.

De *"3 små barnen"* som Karin tar hand om som femtonåring kan inte ha varit mormors och morfars. När Karin är femton år så är det 1916. Mormor och morfars tre första barn är födda innan mormor och morfar är gifta. Valter, Paulina och Geron är födda från 1921 till 1924. Alternativt var Karin 23 år när hon stöttade mormor. Eventuellt var hon piga hos storasyster fler än en gång eller så skötte hon som femtonåring barn och hushåll åt någon annan.

"Sedan fick jag tjänst hos Zakarias och Margareta Jönsson i Söderhögen." Zakarias Jönsson född den 8/9 1868 i Klövsjö död i Rätan den 29/11 1940. Gift 24/6 1911 med Hilda Margareta Nilsson född i Rätan 8/2 1880 död i Rätan 18/5 1943. Margaretas **mormors far** är Sven Sunvisson. Han är min **farfars morfars far**. Margaretas **farfars farfars farfar** är Nils Jöransson Löfqvist. Han är min:

1. **Mormors mormors mormors morfar** men även ...
2. **Mormors mormors farmors morfar** och det slutar inte med det för han är även min ...
3. **Mormors farfars farfars far**.

Pigan var med andra ord ordentligt släkt med sin husmor.

Zakarias lillasyster Sigrid utvandrar vid 17 års ålder till "Norra Amerika". Zakarias själv registreras som fortsatt obefintlig i augusti 1895 efter att ha registrerats som inflyttad i socknen den 17 november 1892. I folkräkningen 1890 bor han med föräldrarna i Lillsved. I folkräkningen 1900 finns han som ensamt barn med föräldrarna men även som ensamboende. Till skillnad från sin syster så är han inte registrerad som utflyttad vare sig inom landet eller till utlandet från 1890 till 1900. Jag noterar att jag delar den uppfattningen med Axel Grindes noteringar om emigration i "Släkter i Rätan 1695 – 1900". Teoretiskt kan Zakarias ha befunnit sig i Nordamerika någon tid mellan 1893 och 1900. Mockasinerna kan han kanske fått i paket av sin syster om han inte tog med de hem själv.

Sidan 9/Bild 7

"... syster Anna ..." är **mormors** äldsta syster född 3 juli 1893. Död den 18 september 1975 i Marby, Åre kommun.

Bilden som kommer från Jamtlis bildarkiv är från Klaxåsnybodarna och är taget vid ett betydligt senare tillfälle än Karins färd.

Läkaren som behandlade Karin i Rätan sommaren 1919 kan ha varit provinsialläkaren Gerhard Åberg. Han verkade med utgångs-



punkt i Hoverberg från 1914 tills han 1921 kanske fick Selma Lagerlöf som patient i Sunne, Värmland.

Gerhard Åberg beskrev sina insatser under spanska sjukan i ett tal han höll 1938 "för 1868 års män", betitlat "Ödesglimtar från min läkarverksamhet i Jämtlands skogsbygder (1905–1921)". Läs talet det finns på:

<https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2015/08/skulle-jag-komma-fram-i-tid-eller-skulle-sjukdomen-redan-hava-uttrattat-sitt-varv/>. Det är tyvärr inte omöjligt att han behövde besöka Klaxåsen och Bryngelhögen. Erfarenheten av de resorna kanske ligger till grund för talets miljöskildring. Talet i övrigt ger oss nyttig möjlighet att tänka lite annorlunda om hur vi upplever vår egen "coronatic" 2020.

Sidan 11/Bild 8

Mormors bror "*Lars*" avlider i spanska sjukan som dräng i Hackås 20 år gammal den 7 mars 1920. "*Erik i Olas*" avlider den 26 november 1918 och hans mor gör detsamma två dagar senare. Det är **Olof Persson** som hastigt förlorar hustru och son. Olofs **farfars farfars farfar** är **Måns Persson** från Bryngelhögen född i mitten av 1600-talet. Han är min:

1. **Mormors farmors farmors farfars far** men även ...
2. **Farmors farfars farmors farfars far** och det slutar inte med det för han är även min ...
3. **Farfars farmors farmors farfars far** och till sist men inte minst min ...
4. **Farfars farfars farfars farfars far**.



"... arbete på Vitvatnskrogen en tid, det var det bästa arbetet jag hade i Sverige." Karins arbetsgivare var mest troligt Sundvis och Olof Olofsson. Kanske fanns deras mor Gölin Persdotter fortfarande i livet, hon avlider den 26 oktober 1920. Sundvis lever mellan 6 februari 1864 och 8 juni 1925. Olof lever mellan 31 oktober 1872 och 26 november 1945. Brödernas far Olof Sundvissons (1834 – 1909) **farfars farmors far** är Sunvis Nielsson (1662 – 1705). Sunvis är min:

1. **Farfars morfars farfars morfars** men även ...
2. **Farmors morfars morfars mormors far**.

Karin fortsätter att ha sina anställningar inom min släkt. Är detta en slump eller städslades pigor och drängar inom en väl känd men ibland avlägsen släkt? Kan det vara så att min äldre släkt till övervägande del stannade i socknen därför att de trodde på att jorden alltjämt var framtiden och därmed den säkra utkomsten?

Sidan 12/Bild 9

"Erske på Noret" är Erik Eriksson född den 3 augusti 1860 och död 7 augusti 1937 gift 4 mars 1883 med kvinnan som skulle komma att förestå telefonstationen i Rätan Ingeborg Sivertsdotter född 13 juli 1848 och död 13 maj 1910. När Karin jobbar som piga är Erske änklings och av hans fem barn är tre gifta och två har avlidit i späda ålder. Det är alltså en ensamstående snart sextioårig man som erbjuder Karin det "långtidskontrakt" hon avböjer.

Erskes **farfars farfar** är Erik Ersson. Han kom över kölen från Älvros och charmade Kerstin Andersdotter till giftermål 1733. Erik från Älvros är min:

1. **Mormors farmors farfars far** men även ...
2. **Farmors farfars farfars far** och det slutar inte med det för han är även min ...
3. **Farfars farmors farfars far**

Karin håller sig konsekvent inom min släkt!

"Elof en av mina bröder ..." född 6 maj 1903 gift i Kanada med Eva Alice Standing född julafton 1908 i Storbritannien. Elof anlände Saint John, New Brunswick redan 1923. Han reste från Trondheim. Elof avlider i lunginflammation på grund av emfysem på Maple Ridge Hospital Vancouver den 23 juli 1989. Kremerad vilar han på Maple Ridge Cemetery. Eva avlider 2011 102 år gammal och vilar på samma plats

"Jag var förlovad en tid här hemma men något giftermål blev det inte ..." Den mannen är för mig okänd. Uppgifter från ett av Karins barnbarn berättar en annan historia vad gäller fästmän. Jo-Ann följer med Karin när hon är på besök 1984. Hemma hos Karin Klotz återser hon enligt uppgift sin före detta fästman Johan Jonasson. När jag först fick se förteckningen till höger kopplade jag inte samman Åsarnaborna med de sex från Rätan. Efter lite forskande blev avståndet mellan hon från Göranberget och han från Åsarna kort nog för ett förhållande. Johans farföräldrar är från Kvarnsjö i Klövsjö socken. Där tror jag att han hamnar en kort tid när han blir moderlös vid sju års ålder. Åter till Österåsen flyttar han med sin far och hamnar 1926 till sist i Västeråsen varifrån han emigrerar 1928.

Redan 1910 har han skilts från sin tvillingbror som flyttats till Myssjö. Hans far Jonas har flera syskon bland annat två yngre systrar som båda gifter sig till Klaxåsen. Märta får med Sven Svensson (1865-1897) bland annat sonen

Nummer	Namn	Födelsdatum	Ålder	Släkt	Övrigt	Övrigt
13011	Svevra, Maria E.	18.1.99	29 1	Älvros, Söd.	Winnipeg,	SS.
13012	Svevra, Karl E.	23.9.05	25 1	Älvros,	SS.	SS.
13013	Svevra, Carl E.	27.7.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13014	Svevra, Erik, godkänd	20.8.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13015	Svevra, Fredrik E. godkänd	20.8.06	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13016	Svevra, Erik E.	27.2.10	18 1	Älvros,	SS.	SS.
13017	Svevra, Carl E.	23.2.11	17 1	Älvros,	SS.	SS.
13018	Svevra, Gustaf E. godkänd	28.12.14	14 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13019	Svevra, Carl E. godkänd	7.1.08	32 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13020	Svevra, Johan E. godkänd	23.1.02	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13021	Svevra, Maria E.	1.7.01	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13022	Svevra, Maria E.	23.9.05	25 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13023	Svevra, Carl E.	27.7.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13024	Svevra, Erik, godkänd	20.8.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13025	Svevra, Fredrik E. godkänd	20.8.06	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13026	Svevra, Erik E.	27.2.10	18 1	Älvros,	SS.	SS.
13027	Svevra, Carl E.	23.2.11	17 1	Älvros,	SS.	SS.
13028	Svevra, Gustaf E. godkänd	28.12.14	14 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13029	Svevra, Carl E. godkänd	7.1.08	32 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13030	Svevra, Johan E. godkänd	23.1.02	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13031	Svevra, Maria E.	1.7.01	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13032	Svevra, Maria E.	23.9.05	25 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13033	Svevra, Carl E.	27.7.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13034	Svevra, Erik, godkänd	20.8.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13035	Svevra, Fredrik E. godkänd	20.8.06	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13036	Svevra, Erik E.	27.2.10	18 1	Älvros,	SS.	SS.
13037	Svevra, Carl E.	23.2.11	17 1	Älvros,	SS.	SS.
13038	Svevra, Gustaf E. godkänd	28.12.14	14 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13039	Svevra, Carl E. godkänd	7.1.08	32 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13040	Svevra, Johan E. godkänd	23.1.02	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13041	Svevra, Maria E.	1.7.01	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13042	Svevra, Maria E.	23.9.05	25 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13043	Svevra, Carl E.	27.7.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13044	Svevra, Erik, godkänd	20.8.00	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13045	Svevra, Fredrik E. godkänd	20.8.06	30 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13046	Svevra, Erik E.	27.2.10	18 1	Älvros,	SS.	SS.
13047	Svevra, Carl E.	23.2.11	17 1	Älvros,	SS.	SS.
13048	Svevra, Gustaf E. godkänd	28.12.14	14 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13049	Svevra, Carl E. godkänd	7.1.08	32 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.
13050	Svevra, Johan E. godkänd	23.1.02	27 1	Älvros, Söd.	Winnipeg, Söd.	SS.

Sven som inte hinner gifta sig med min **farfars** syster Gerda eftersom han avlider i tarmvred vid 25 års ålder. Ingeborg får med Erik Kristiansson (1876-1916) bland annat sonen Bror. Bror förekommer i två av mina andra berättelser på www.anhalten.se "Nybuan" och "Skolfoto". När nu Jonas båda fast-rar lever i trakten så kan det inte uteslutas att Karin träffat Johan när han haft ärenden dit. Även om han aldrig var bosatt i någon av sörbyarna så finns ändå möjligheten att han vistats längre tider där. Alternativt blir paret fästfolk på resan till och under första tiden i Kanada. Det kan ju även vara så att Johan är den som Karin var förlovad med. Hur som blir de inte ett par och mixar mina anor till ytterligare en nivå. Johan återvänder till Sverige och Västeråsen i januari 1939. I juni 1940 gifter han sig i Hackås med en kvinna han bott granngårds med på Österåsen. Det var i sista sekunden Karin och Johan, bosatt i Myrviken Ovikens socken, återsåg varandra eftersom han avlider den 2 augusti 1984.

"Johan en yngre bror ..." (döpt Johannes Olof) född 2 juni 1905 gifter sig den 28 april 1928 med Märta Johansson född 22 juni 1899. Märtas far är döpt Johan, inte Johan, och minsann är inte Märtas **farfars farfars far** Erik från Älvros! Johan blir änklung den 4 juni



1957 och avlider själv den 2 augusti 1987. Med på bilden sonen Erik.

Karins storsyster Emma Karolina född 5 november 1897 är inte nämnd som vare sig utvandrad eller utflyttad i Axel Grindes "Släkter i Rätan 1690 - 1900". Det finns myndighetsnoteringar i Kanada som visar att hon var en av sex i det sällskap som kom fram 1928. Nils Sundkvist skriver om torpet Dövens i Göranberget och då berättar han



att Emma återvänder till Sverige 1947 med sambon Herman och dotter Edit. Herman är

inte Edits far. De flyttar in efter att ha passerat Näskott. Dessa aktiviteter har inte lämnat något spår i de digitaliserade flyttlängderna. Herman Leander Andersson är född på Stadsön (idag staden Luleå) i Nederluleå socken i Norrbotten den 1 januari 1886. Han är av samesläkt på både sina föräldrars sidor. Under unga år flyttar han runt bland annat till Stockholm tur och retur. Den 18 december 1921 gifter sig i Lits socken med en bonddotter från Åsen. Emigrerar gör han från Trondheim i maj 1923. Han betalar kontant för biljetten och frun Anna Erika är inte noterad i passagerarlistan. Den 3 december 1948 skiljer sig Herman från Anna Erika. Avlider gör han på Östgårde 10 juli 1973, nästan exakt 13 år efter att Emma gått bort. Anna Erika överlever de bägge och avlider ogift i Lit 94 år gammal. Edit gifter sig med en son till Emmas och **mormors** syster Anna. Hon och Per Olov lever och verkar större delen av sitt gifta liv i Nälden, Näskotts socken.

"Yngste brodern Per ville också resa men måste stanna hemma och göra militärtjänsten först". Född 26 juni 1907 och döpt till Per Erik reser han till Kanada och anländer med Gripsholm till Nova Scotia 11 juli 1929. Även denna utflykt missar Axel Grinde. Fem av Erik och Gertruds elva barn finns därmed i Kanada när 1930-talet börjar. Per återvänder till Sverige. Han noteras inflyttad till Bryngelhögen 25 augusti 1933. Den 10 september 1934 gifter han sig med Karolina Jönsson **farmors** lillasyster.

Karin Klotz (Karin Lilly Olofsson) lever mellan 27 maj 1906 och 19 februari 1985. Hon gifter sig till efternamnet i juni innan avfärden till Kanada. Hon och maken Enar, ursprungligen från Torp i Medelpad, återvänder till Rätans socken 1932 med ettåriga sonen Per Olof Bertil i bagaget. Karin Klotz är **släkt** med grannen och reskamraten Karin. Det är **Måns Persson** från Bryngelhögen som spökar i bakgrunden. Avståndet är så stort att inte ens det relativt nya begreppet pyssling räcker till för att namnge släktskapet.

"... dessutom följde Arvid Ringström från Bryngelhögen med." Per **Arvid** Ringström född i Linsell den 2 oktober 1909 är min **morfars systerson**. Han flyttade till Bryngelhögen 1926 där hans mor Ella Märta föddes den 16 augusti 1890. Hon gifter sig med Olof Ringström i Linsell den 6 januari 1910. Hon avlider, drabbad av blindtarmsinflammation, i Rätans socken den 30 januari 1911. Arvid finner sin far Olof i Grande Prairie, provinsen Alberta. Till samma plats har även Olofs bror Johan Albin, född 1902, emigrerat. Ytterligare en bror Jonas, född 1892 emigrerar till Nordamerika. Även han finner vägen till Grande Prairie. Alla fyra avlider i Grande Prairie 1971, 1978 respektive 1979. Arvids bror Albin född 5 oktober 1910 fick inte följa med vare sig Olof eller Arvid när de emigrerade utan avlider som trettonåring 1923. I kommande uppdateringar av berättelsen hoppas jag kunna berätta mer om familjen. Släktforskare i Grande Prairie har lovat gräva fram mer exakt var de plöjde sin framtid. Vad jag fått höra från två oberoende källor så besökte Olof sitt hemland. Jag undrar vad han berättade för vem/vilka.



Sidan 14/Bild 10

"... där letade vi oss ned till hamnen och gick ombord på båten." Det är S/S Stockholm som ska ta de till Kanada. Det här är kanske fartygets sista resa mellan Göteborg och New York med mellanlandning i Halifax i provinsen Nova Scotia. S/S Stockholm säljs till Norge i november samma år.



"På min födelsedag 1/7 1928 steg vi iland ...". Enligt kanadensiska myndighetsdokument anlöpte S/S Stockholm Halifax den 24 juni. Eftersom slutdestinationen var New York gissar jag att passagerarna inte hölls kvar ombord i åtta dagar.

"Karin hade en syster i New York ..." vid namn Gertrud född 25/10 1893 och utflyttad till Matteus församling i Stockholm 1917. Hon avlider i maj 1984 som änka efter grafikern och akvarellisten Folke W:son Berg i Täby. Folke är född 1896 i Göteborg och dör 1974 i Djursholm.

Sidan 16/Bild 12

Karins blivande man är **Magnus** Albert Johnson född i Foskdalen, Idre den 3 april 1890. De gifter sig i Cranbrook den 9 november 1929 med Karin Klotz som vittne tillsammans med en O. Holm från Wardner, en mindre ort 27 km öster om Cranbrook. Magnus far är Jon Mikkelsen född i Lillebo Engerdal (Norge) den 8 augusti 1858. Han och hustrun Ingeborg utvandrar till Kanada 1912. Jon avlider i Cranbrook den 26 juli 1934. Jons föräldrar Mikkelsen och Beata Sofia Eriksdotter är födda 1834 respektive 1828 och var 1865 bosatta i Norge. De avlider 1906 respektive 1915, fortfarande skrivna i Norge men boende hos Magnus faster Eli i Häggesundet, Idre.

Magnus mor Ingeborg Zakrisdotter är född i Klövsjö den 1 juli 1871 och avlider i Cranbrook 1 april 1965. Hennes föräldrar är Zakarias Mårtensson som lever mellan 1839 och 1921, född i Klövsjö död i

Idre och Anna Svensdotter som lever mellan 1844 och 1876, född i Hede död i Klövsjö. Annas föräldrar är Sven Knutsson som lever mellan 1782 och 1864, född och död i Hede och Anna Pålsdotter som lever mellan 1803 och 1873, född i Lillhärdal död i Hede. Det är nära mellan Rätan och Klövsjö men jag kan inte hitta några släktband.

Magnus föräldrar flyttade ofta som arbetare eller arrendatorer av fastigheter ägda av de stora skogsbolagen som etablerat sig i Dalarna och Härjedalen. När jag spårar Magnus och hans föräldrars bostadsorter noteras att Jon börjar sitt liv i Idre som dräng i Lövåsen. Nästa boplats är enligt kyrkböckerna är Foskdalen. Innan dess får han en dotter Johanna i Guttusjön, Magnus äldre halvsystem. Han hinner även med att gifta sig med Ingeborg som precis anlant från Klövsjö till Broktjärn nära gränsen mot Härjedalen. I augusti 1896 är familjen skrivna som arrendatorer i Storfjäten i Lillhärdals socken. Från 1902 och fyra år framåt antecknas de som "lösa personer" i Fjätvallen. De bor troligtvis på flera olika gårdar, stundtals där Ingeborgs familj och släkt är bosatta. År 1906 anländer de som arrendatorer till Yttre Hågådalen. Här stannar de tills Magnus lämnar för Kanada 7 oktober 1911. Föräldrarna säljer korna och kommer efter 22 januari 1912. Jag har mer detaljerat och illustrerat berättat om Magnus och hans föräldrar i ett separat dokument. Det är en redigerad version av ett dokument skrivet på engelska till min tremänning Al och övrig släkt i Kanada. Vill du läsa hittar du berättelsen under knappen "**Kanada 2**" på www.anhalten.se

Sidan 19/Bild 14

"Magnus blev allt sämre i hjärtat ..." och han avlider till följd av hjärtsvikt som kanadensisk medborgare på St Eugene Hospital i Cranbrook den 6 juli 1960.

Sidan 21/Bild 15

"Nicholaus fanns då inte längre bland oss ...". Nicolaus (till höger på bilden) född den 3 mars 1896 och avlider i Alert Bay B.C. den 9 juli 1949. Enligt dödsattesten är han känd under namnet Nick Erickson utan några kända släktingar i Kanada. Dödsorsaken är enligt polisen chock och utmattning orsakad av ett fall i vatten. Olyckan sker i ett varvsområde och polisen antecknar att han var berusad vid tillfället. När han inte är bosatt i något skogshuggarläger så har han de senaste två åren varit bosatt på ett pensionat med adress Carrol Street 205 i Vancouver. I dödsattesten anges inte om han är jordfäst eller kremerad. Viloplats är inte mer specifikt angiven än Vancouver.



Sidan 23/Bild 16

"Efter första besöket 1957 som skedde med båt har jag rest med flyg 1967, 1984, 1989 och nu 1995." Bilden till höger är från julen 1957 i Krokomb. På nästa sida till vänster är det Emma och Karin från någon gång på 1920-talet. Den högra bilden är tagen i Borlänge sommaren 1986. Det senaste besöket blev det sista. Karin avlider på Rocky Mountain Lodge den 4 augusti 1996. Hon jordfästs den tionde samma månad och vilar nu på New General Cemetery i Cranbrook.





Jag har minnen från besöket 1967. Hon är uppe först av alla och har varit ute för att leta råmaterial till ett hantverk. När jag kommer från frukosten i föuskammarn sitter hon på mormors plats vid spisen och tillverkar en trälj. Släktsammankomsten i Nederhögen en solig sommardag 1989 är ett annat tydligt minne. Då hon kommer 1995 är hon i sällskap med äldste sonen Albert. Vi träffas i Klaxåsen och sedan i Göteborg. Det var en speciell känsla att följa henne till hamnen och sedan på avstånd se henne sitta på en bänk i den botaniska trädgården ensam med sina minnen. Nedan syns på Karins vård ett tilllägg som indikerar att mellansonen Johan avled 2015 vid 84 års ålder. Sedan följer gravstenarna tillhörande maken Magnus, hans mor och Karins bror Elof.





Sidan 24

Den olympiska elden 1988 började sin resa den 15 november 1987. När facklan tändes vid Olympia började den då längsta olympiska fackelstafetten i historien. Två dagar senare anlände elden till St. Johns Newfoundland för att där starta en 88 dagar lång resa västerut. Elden passerade genom de flesta större städerna, norrut till havet i Inuvik, vida västerut till Stilla havet innan den återvände österut till Alberta och slutligen Calgary. Elden färdades därmed 18 000 kilometer. 6,6 miljoner hade anmält intresse av att bära den. **Karin blev en av de 6 214 personer** som fick äran att göra det en kilometer.

Bilder på Karin och hennes familj som jag hittat i lådorna hos pappa och mamma.



Karins söner uppe till höger är identifierade på kontaktkopian. Albert har jag träffat. Det är hans fru längst till vänster på kortet bredvid. Framför Wendy hennes dotter **Ragan** Eliza. Jo-Ann är Johans dotter, som jag träffade när hon besökte Sverige i mitten av 1980-talet, står bakom Kenneth och bredvid henne är det system alternativt kusinen Karin. Nedan till vänster Karin framför 90-års tårtan och ytterligare två unga släktingar varav den till höger är en son-dotter-dotter till Karin. Nedan till höger ett foto från julen 2019 av tremänningen Albert (**Al**) Edward Johnsson med sonen **Mattias** Elof, dottern **Teagan** H och fru **Wendy**.

Al är en av mina över 300 tremänningar. Farmor räknade upp flera av dem för mig en regnig sommar-
dag i köket på Ante-Ors. Jag var gammal nog att ställa frågor men för lat för att föra anteckningar.
Det återstår för mig att ta reda på om farmor mindes och räknade rätt.

Jag lyfter på kepsen för Evald. Utan hans insats hade mycket om Karin och mormors familj och släkt
varit okänt för mig. Jag hade inte grävt i vare sig arkiv, lådor eller egna minnen.