

Jag har 2021-02-24, 2022-02-27 och 2022-07-24 berättat vad jag vid de tillfällena tyckt mig veta om mina **tremänningar**. Efter att ytterligare ha bättrat på kunskaperna samt rotat djupare och vidare i släktväven så har antalet ökat från första försökets **119** via det andra på **138** och senast till **169**.

Tremänningar är barn till sina föräldrars kusiner. Med andra ord en släkting i tredje led. I de södra delarna av Sverige är de kända som sysslingar. Det finns ytterligare benämningar på de som har 25 % gemensamma förfäder. Mer om detta i berättelsen **Anförlust**. I berättelsen **Kanada** minns jag att min farmor påstod att jag har över 300. Jag har fortsatt syna min farmors påstående och vet sedan länge att hon skarvade rätt friskt. Om hon med sin antalsuppgift ville stimulera mitt intresse för att själv ta reda på rätt antal så lyckades hon. I maj 2024 hittade jag två till så nu är de **171**. Som förmodat hittade jag dem i USA. P avled 2022 men lillebror D lever och vi har kontakt. Från och med nu blir det en stor överraskning om det dyker upp fler.

Nu som tidigare har det tagit en stund att via allmänna handlingar och utländska sidor identifiera alla. Några av mina tidigaste fynd visade sig vara felaktiga så all ökningen efter det är en nettoförändring. Att leta släktingar födda på 1900-talet i Kanada och USA är inte helt problemfritt. De som satt på svaret till mina frågor hittade jag bosatta mitt i Alaska och i Minnesota. Det kan naturligtvis bli ytterligare nettoförändringar om jag någon gång tar hjälp av mitt DNA.

I denna berättelse nämns ingen svensk medborgare med fullständigt namn och hemort. Alla är rimligen inte intresserade av att förekomma i min berättelse. Jag kan dock inte hålla mig ifrån att redovisa lite statistik och iakttagelser från dokumenterandet. Skulle nu någon bli nyfiken på detaljerna så får de höra av sig.

1. 82 är män och följaktligen är 89 kvinnor. Andelen kvinnor har ökat men könsfördelning ligger fortsatt nära för de som är födda i Sverige under 2020.
2. Generationsförskjutningar gör att den äldsta är född 1932 och den yngsta 1994.
3. Vid namngivningen har de flesta fått två förnamn. För ett fåtal kan jag identifiera tilltalsnamnet. Om jag lägger samman alla förekommande förnamn är det Erik som oftast förekommer. Efter de femton gossarna följer i popularitetsordning Anders och Olof. Jonas, Nils och Per delar på fjärdeplatsen. Bland kvinnorna är Kristina klar etta. Elisabet, Karin och Maria delar på andra platsen. Margareta är ensam på tredjeplatsen. Dubbelnamn kom på modet i Sverige under 1930-talet och var vanliga fram till 1960-talet. Jag hittar 13 som är registrerade med ett bindestreck. De populäraste förleden är Per med tre och Ann med fyra förekomster.
4. Efter att generationer av släkt kommit sig samman på bekvämt cykelavstånd var jag nyfiken på var föräldrarnas kusiner startade sina familjer. Eftersom släktforskare via kyrkböckerna använder socknen/församlingen för att identifiera orten för födsel, vigsel och död så har jag även den kunskapen om mina tremänningar. I tabellen nedan nöjer jag mig dock med att visa i vilket län/land de fötts.

Län	Antal	Län	Antal
Jämtland	118	USA	9
Stockholm	8	Gävleborg	6
Kanada	6	Uppsala	6
Västmanland	5	Kronoberg	4
Västernorrland	4	Dalarna	2
Värmland	2	Jönköping	1
Örebro	1		

5. Traditionens makt får betraktas som stor när majoriteten av familjebildningarna startades i närområdet. Bilen, bussen och tåget finns nu som komplement till äldre färdmedel men något begränsade radien på äventyrslusten. Hur som, gjorda val ökar rimligtvis sannolikheten att föräldrarnas kusiner slog sig samman med någon släkting till mig. Ja det gjorde de! Jag har dokumenterat resultatet av min släktforskning i en och samma databas. Det gör det möjligt för mig att redovisa nedanstående iakttagelser. Allt under förutsättning att kyrkböckerna redovisar sanningen samt att jag inte har läst och räknat krokigt.
6. Avlägset men ändock finns kopplingar via min farfar, farmor, morfar och mormor till Gussorm Kjellsson från Böle i Rätan 1620 – 1693 och/eller Gunbiörn Olsson 1634 – 1722 från Överhogdal.
7. Gunbiörn är en av sju länsmän som verkat i Överhogdal. Alla mina tremänningar härstammar från någon eller flera av dessa. Jag bär på arv från sex av dem. Flera av mina 171 tremänningar bär på ett flerfaldigt arv från en eller flera av länsmännen.
8. Av pappas och mammas föräldrar är det morfars sida som bidrar med minst antal tremänningar. Hans två systrars val av partners har dock fått till effekt att deras efterkommande förekommer på flera platser i släktväven. Det finns inte plats här för att redovisa alla de trådar som gör att jag med dem delar mer än den andel DNA som tremänningar normalt gör.
9. Johan Michaelsson Planting myntgravör i Avesta på mitten av 1600-talet har fått sina gener spridda så att en del hamnade hos min farmor. En något mindre dos hamnade även hos tre tremänningar när en av min farfars systrar valde partner. Det finns ytterligare en skvätt av hans DNA hos två av mina kusiner, tillika systrar, på min mammas sida.
10. En av farfars bröder har sett till att jag har en tremänning i Falun. Benny har, utan min kännedom, varit bosatt i kommunen under flera år. Via morfars mor vet jag nu att det finns ytterligare en i grannstaden Borlänge. Han visar sig vara sammanboende med en vän till den sommarflirt jag upplevde som femtonåring. Det är märkligt vad jag plötsligt minns när mindre vanliga kombinationer av för- och efternamn dyker upp på skärmen.
11. Sammanfattningsvis kan sägas att farfar har bröder som får barn med kvinnor som i och med det bidrar med ytterligare kopplingar till Gussorm och Gunbiörn. Bonus i sammanhanget blir en hel del avlägsen släkt i både Haverö och Klövsjö. Två tremänningar tillika varandras kusiner är ett exempel på detta.
12. De val av partners som två av farfars systrar gör ger tremänningar en gemensam anfader som *inte* kan kopplas till mina far- och morföräldrar. Kaptenen vid Jämtlands regemente Petter Malmström 1678 – 1752 finns även i släktträdets rot för både Bror och Signe, paret som hade vänligheten att skjutsa mig från **Nybuån** till Ante-Ors efter min promenad över kölen. Tittar jag noga i släktlinjerna så har även en av min farmors systrar en svägerska med Petter som anfader. Släktväven innehåller fler trådar än de som kommer direkt från mina nystan.
13. Skomakaren Markku Suutari föddes omkring 1560 på Markkula gård i Lievestuore by, Rautalampi i Laukka socken i landskapet Södra Savolax. 80 av mina 171 tremänningar har honom som en anfader.
14. Två av de 80 har nog inte kunskapen om att båda deras föräldrar har Markkus barnbarns barnbarns barnbarn Erik Mickelsson, född och död i Ytterhogdal (1712 – 1792), i sitt släktträd.
15. Både Guttorm Stefansson (1724 – 1795) och hans hustru Emfre Persdotter (1723 – 1809) föds, vigs och dör i Tännäs socken i Härjedalen. I toppen på deras släktträd hittar jag två gånger om samma fyra tremänningar. De hamnar där via ett ingifte på min farmors sida. De fyra delar utsikten från toppen med sammanlagt sju tremänningar vilka hamnat där när en syster till min mormor bildade familj. På en annan gren i trädets får de sällskap av två kusiner på mammas sida. Det kanske kommer som en överraskning för dem men deras föräldrar är

också släkt med varandra. Det är som vanligt Gussorm och Gunbiörn som spökar i bakgrunden.

16. Märeta Gudmundsdotter född på Bruket i Ljusnedal 1718 gifte sig vid 43 års ålder med den 22 år äldre Jonas Pålsson från Torps socken i Västernorrland. De gifter sig som änpling och änka och får på nyårsdagen 1762 dottern Barbro. Det är Barbros efterkommande som binder samman kusinerna i punkt 15 med tre tremänningar som tre gånger om finns på samma gren. De tre knyts till kusinerna via ett ingifte på min farfars sida.
17. It's my mormors sister who is called farmor by the six second cousins in Canada. One third of them contribute to Karin being a popular first name in the group.
18. My grandfather's father (farfars far) Anders Olofsson had his daughter Emma Juliana in 1882 with his first cousin Margreta Persdotter. This happened before he started a family with Sara Svendsdotter, my grandfather's mother (farfars mor). In Sveg 1902, Emma gives birth to a son, Axel. The father is Gustaf Hammarström. In 1905, the three emigrated to the United States. In Minnesota Axel gets two siblings. Signe Margreta born February 20 1907 and Alfred **Fredrick** born 1910. Before Axel (dad's cousin) dies in Lancaster, Kittson County, Minnesota on May 27, 1985, he has seven children with the Norwegian-born widow Thordis. One of them Janice M marries to the surname Wike in Fairbanks Alaska and dies there on November 18, 2016. I'm in touch with Janice's daughter Melanie in Fairbanks and she have provided me with information about relatives I hardly know existed. Now I know that Signe had two sons Peter and Dean, second cousins' number 170 and 171. I'm in regular contact with Dean who have filled gaps in Melanies information. **Fredrick** enlisted in the ski troops during the second world war. He was needed because he could speak Swedish. Unfortunately, he died of pneumonia during his training in the high altitudes of Colorado the winter of 1943. He was never married and had no children.
19. Per Esbjörnsson i Kvarnsjö, Klövsjö socken var nämndeman i Bergs tingslag och en av de som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645. Utan hans engagemang hade kanske jag och 146 av mina tremänningar varit norska medborgare idag.
20. Morfars enda helsyskon Ella hann få två barn innan hon avled av en brusten blindtarm i sitt 21 levnadsår. Mammans kusiner Arvid och Albin fick inga barn och därmed blev det inga tremänningar för mig. Arvid den äldste avled i Grand Prairie i provinsen Alberta Kanada 1978. I Bryngelhögen tog lungsoten hans lillebror redan 1923. Mer om dem i berättelsen **Ringström**.



Jag skiljer mig inte nämnvärt från mina tremänningar. Mina föräldrar är femmänningar och jag föddes i Östersund. De första åren tillbringades på Radhusvägen i Krokomb innan familjen flyttade till Mjölkkudden i Luleå och sedan till Kvarnsveden i Borlänge. Kårarvet Falun är nu hemort sedan mer än 30 år.

Alla ingiften aktuella för denna berättelse är fortsatt inte fullständigt dokumenterade. Det finns sannolikt fler mönsterupprepningar i släktväven. Jag kommer kanske att få anledning att titta

närmare på någon släktlinje om nyfikenheten hos vederbörande är starkare än blygheten. Om jag ovan har förbisett någon eller något så kan jag bara hoppas på att få vetskap om detta.